

Schoollied De Avonturier (op de wijs van YMCA)

Groep 1, als kleuter ga je naar school
En in groep 2, is spelend leren je goal
Ja als kleuter, groeit je kennis als kool.

Jij wordt al een a-von-tu-rier
Groep 3, letters worden een woord,
En in Groep 4, tafeldiploma gescoord
Lekker spelen, klokkijken, tafels en taal
Ja, je leest al snel een verhaal

We gaan naar school op de A-VON-TU-RIER
Je hebt plezier op de A-VON-TU-RIER
Samen gaan we naar school, Ieder kind hoort er bij
En zo houden we iedereen blij

We gaan naar school op de A-VON-TU-RIER
Je hebt plezier op de A-VON-TU-RIER
onderweg naar ons doel, van groep 1 tot groep 8,
't is de wereld die op ons wacht

Groep 5, ook vrijdagmiddag nu les
breuken, werkwoord, dat leer je hier in Groep 6,
En bewegen, dat doe je ook met succes

Ja, je leert veel van de wereld
Zeven, verkeersexamen op school,
En in Groep 8, heb je de musical
Samen op kamp, zingen bij het kampvuur,
Nu klaar voor een nieuw a-von-tuur

Je gaat naar school op de A-VON-TU-RIER
Je hebt plezier op de A-VON-TU-RIER
Samen gaan we naar school, Ieder kind hoort er bij
En zo houden we iedereen blij

Je gaat naar school op de A-VON-TU-RIER
Je hebt plezier op de A-VON-TU-RIER
onderweg naar ons doel, van groep 1 tot groep 8,
't is de wereld die op ons wacht

